

We binne hjir fanwege de ynfulling fan de fryske taakstelling wynenerzjy.

Ik bin in Fries, ik praat yn myn memmetaal, ik wenje yn myn heitelân. Ik hâld fan Fryslân. De kultuur, de sporten, de PC it folksliet, it lânskip en de rûmte. Dat is myn identiteit. Mei de mooglike komst fan grutte wynmûnen, fan 160 meter heech, fjouwer kear sa heech as de Ferwerter toer, wurd myn rûmte ynnommen. Ik fiel dat ik oantaast wurd yn myn identiteit. Sa'n emoasje giet djip. Ik kin it net oansjen dat ús stikje grûn, mei syn rûmte derboppe feroaret yn in yndustrieterrein.

De loft is fan ús allegearre. At der in wynmûne komt fan 160 meter, dan bliuwt dat net bij it stikje grûn wêr at dizze mûne op bout is. Troch de hichte en it wjukkeljen, nimt dizze mûne in fjild yn fan tsientallen kilometers rûnom. Dat is in hiel prot. Dêr hat net allinnich Ferwert mei te krijen, mar ek Amelân, Stiens, Aldtsjerk nim mar op.

En at ik der no fan oertsjoege wêze koe dat it sin hat, dan soe't noch wat wêze, mar dat bin ik ek net. De mûnen dêr at we it oer ha, meitsje dan wol gebrûk fan in duorseme oanlevering nl. de wyn. Mar sadra at it nei stroom omset wurde mat, dan is der fan dy duorsemens al gjin sprake mear. En sûnder subsidijs kinne dizze mûnen gjin bestearsrjocht ha. Soe it in frije merk wêze, dan kin de wynmûne wol oppakke.

Ik bin der fan oertsjûge dat dit proses troch it jild regear wurd. It hat mei duorsemens neat mear fan dwaan. It is pure jildklopperij en wij as burgers matte der foar bliede. It lânskip giet der oan, mienskip giet deroan, en wij meie der ek noch oan meibetelje.

We binne der moai klear mei om yn Fryslân 530 MW te leferjen. Se sille dus dochs ergens stean matte. Om út beide minne lokaasjes te kiezen, Ijsselmar as op it lân, dan kin ik mar ien ding sizze, "set se net tusken de minsken". De oerlêst en de ympact foar omwenjenden is te grut. De sûnens en de kwaliteit fan it libben fan de bewenners stiet op it spul.

Wynpark Fryslân komt der al. It grutter meitsjen fan dit park skynt fisueel net folle út te meitsjen. Set dan alles bijelkoar yn it Ijsselmar en behoed Fryslân fjirder fan fersmoarging fan it lânskip. Participeer as Provinsje yn it park. Brûk

dat ferrekte NUON jild hjirfoar en soargje dat mei de saneamde “opbringsten” der goeie besparingen yn enerzjy bewurkstelligt wurd.

It minste fan dizze situaasje is dat we as friezen wol wer lykje te ferfallen yn de twisten lykas fan de schieringers en de fetkeapers. Foar en tsjin. It is it ein fan de mienskip en ienridegens wêrfan ik miende dat we dat hienen yn Fryslân.

## We zijn hier vanwege de invulling van de friese taakstelling windenergie.

Ik ben een fries, ik spreek in mijn moedertaal, ik woon in mijn vaderland. Ik houd van Friesland. De cultuur, de sporten, de PC, het volkslied, het landschap en de ruimte. Dat is mijn identiteit. Met de mogelijke komst van grote windmolens, van 160 meter hoog, vier keer zo hoog als de Ferwerter toren, wordt mijn ruimte ingenomen. Ik voel dat ik wordt aangetast in mijn identiteit. Zo'n emotie gaat diep. Ik kan het niet aanzien dat ons stukje grond, met zijn ruimte daarboven verandert in een industrie terrein.

De lucht is van ons allemaal. Wanneer daar een windmolen komt van 160 meter, dan blijft dat niet bij het stukje grond waarop deze molen is gebouwd. Door de hoogte en het "wjukkeljen", neemt deze molen een veld in van tientallen kilometers rondom. Dat is veel. Daar heeft niet alleen Ferwert mee te maken, maar ook Ameland, Stiens, Oudkerk en noem maar op.

En wanneer ik er van overtuigd kon zijn dat het zin heeft, dan zou het nog wat zijn, maar dat ben ik ook niet. De molens waarover we het hebben, maken dan wel gebruik van een duurzame aanlevering, nl. de wind. Wanneer het naar stroom omgezet moet worden is er van die duurzaamheid al geen sprake meer. Zonder subsidies hebben deze molens geen bestaansrecht. Wanneer het een vrije markt zou zijn, dan kan de windmolen wel inpakken.

Ik ben ervan overtuigd dat dit proces door het geld geregeerd word. Het heeft met duurzaamheid niets meer van doen. Het is pure geldklopperij en wij al burgers moeten hiervoor bloeden. Het landschap gaat naar de knoppen, de gemeenschap gaat er aan en wij mogen er ook nog aan meebetalen.

We zitten er maar mooi mee om in Friesland 530 MW te leveren. Ze zullen dus ergens moeten staan. Om uit beide slechte locaties te kiezen, Ijsselmeer of land, dan kan ik maar een ding zeggen: "zet ze niet tussen de mensen". De overlast en de impact voor omwonenden is te groot. De gezondheid en de kwaliteit van het leven van de bewoners staat op het spel.

Windpark Friesland komt er al. Het groter maken van dit park schijnt visueel niet veel uit te maken. Zet dan alles bijeen in het Ijsselmeer en behoed Fryslân voor verdere verommeling van het landschap. Participeer als provincie in het park. Gebruik dat verrekte NUON geld hiervoor en zorg dat met de zogenaamde "opbrengsten" dat er goeie besparing in energie kunnen worden bewerkstelligt.

Het minste van deze situatie is dat we als friezen wel weer lijken te vervallen in de twisten zoals de schieringers en de vetkopers. Voor en tegen. Het is het eind van de gemeenschap en eenheid waarvan ik meende dat we dat hadden als Friesland.

Doete de Groot  
17-11-2014

