

2000 jier lyn moasten we nei Rome, net iens mei de oksehandel, no bin we hjir en kinne we ús ferhaal dwaan. Der wurdt nei elk harke. Dat wij hjir binne is demokraasje yn optima forma, dat is moai. Mar miskien wie it better fan net.

At jo elkenien freechje om har miening wurdt it in dreech proses. It is wol goed bedoeld, mar dat wie it kommunisme ek: yn theorie moai betocht, yn'e praktyk mislearre.

Fryslân foar de wyn is folslein misleare, it plattelân is poer!  
Minsken sekken jild foarhâlde, libbenslok is net te keap!

Dit freget om in fan boppe âf sjoen beslút. In beslút dy't nei it totaal sjocht. En net in pleatselike agrariër dy't tafallich syn lân tusken Wânswert en Hegebeintum hat. En omdat dêr syn pleats stiet, der ek dy grutte mûnen ha wol.

Sjoch nei de Provinsje! Sjoch it lânskip! Sjoch de kultuur! Sjoch de mienskip! Sjoch de minsken, de skoallen, de buorlju, it lefen!  
Fergriem it net!

Set de mûnen net yn é mienskip. Se mat op in plak wêr at net de iene buorman it de oare oandocht. De dader mat anoniem wêze. De mûnen allegear bijelkoar, fier fan de bewenning âf, sa hâlde jo de mienskip bijelkoar en fergrieme je net de HIELE provinsje!

In wiis beslút sjocht fier foarút!  
It Ysselmar ..... Dan mar.

2000 jaar geleden moesten we naar Rome, niet eens met de koehandel. Nu zijn we hier en kunnen we hier ons verhaal doen. Er wordt naar elk geluisterd.

Dat wij hier zijn is democratie in optima forma, dat is mooi. Maar misschien was dat wel beter van niet.

Wanneer iedereen om haar mening gevraagd wordt, wordt het een moeilijk proces. Het is wel goed bedoeld, maar dat was het communisme ook; in theorie mooi bedacht, in de praktijk mislukt. Fryslân foar de Wyn is compleet mislukt, het platteland is razend. Mensen zakken met geld voorhouden, levensgeluk is niet te koop!

Dit vraagt om in van bovenaf genomen besluit. Een besluit die naar het totaal kijkt. En niet een plaatselijke agrariër die toevallig zijn land tussen Wânswert en Hegebeintum heeft. En omdat daar zijn boerderij staat, daar ook wel grote molens wil hebben.

Zie naar de provincie! Zie het landschap! Zie de cultuur! Zie de gemeenschap! Zie de mensen, de scholen, de buurlui, het leven. Vergooi het niet!

Zet de molens niet in de gemeenschap. Ze moeten op een plek waar niet de ene buurman het de andere aandoet. De dader moet anoniem zijn. De molens allemaal bijeen, ver van de bewoning af, zo houdt je de gemeenschap bijeen en vergooi je niet de GEHELE provincie!

Een wijs besluit ziet ver vooruit!  
Het Ijsselmeer.....dan maar.

17-11-2014  
Hans Jouta